

BEEK BEZET EN BEVRIJD

gedicht Jacques Aussems t.g.v. 70 jaar bevrijding Beek



10 mei 1940

Eindeloze rijen rijden voort:
'bezetting' het vermaledijde woord;
Angst verschijnt en vrijheid lijkt verloren,
Maar woede groeit en weerstand wordt geboren,
Terwijl motoren ronken, ronken!

5 oktober 1942

Duisternis daalt over dorp en veld,
De stilte zucht, verwacht geen bruut geweld:
Wolken wijken en laat ieder hopen,
Dat vrienden vrijheid uit de hoogte dopen.
Helaas, hun bommen vonken, vonken!

Mei 1942/maart 1943

Joden zijn niet veilig, jacht vangt aan,
Maar onderduik geeft schut voor deze waan;
Sinti's wordt hun eigenheid ontnomen,
En treinen zullen naar de kampen stomen,
Op harde spoorrails bonken, bonken.

17 september 1944

Duikend doen de jagers heftig plicht,
Hun bommen op de linies bij Hoogkuil gericht;
Hell on Wheels kan nu de dorpskom binnen:
Het feest kan vlug met zang en dans beginnen,
Waar bier en Elskes lonken, lonken.

17 september 2014



Vrijheid kleurt het daagse leven licht
En ieder heeft de zorg, maar ook de plicht,
Dit geschenk met alle krachten te bewaken,
Bevrijders offers nimmer te verzaken:
Diens embleem zal blijvend pronken, pronken.



Chronogram - 2014

Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding Beek
op 17 september 2014 te Beek
geplaatst nabij het Oorlogsmonument

Chronogram = jaartalvers
De letters in dit rijm die overeenkomen met
Romeinse cijfers vormen samen het getal 2014

Foto: Paul Voncken