

Hallo soldaten ik xaviera heb deze
brief geschreven om jullie te herdenken.
eerlijke woorden schrijf ik nu op. dit
vliegtuigje is voor jullie gemaakt.

Iedereen op de aarde mag jullie dankba-
ar zijn. want als jullie er niet waren
geweest zou het nu heel anders zijn
op de planeet nog veel dank xaviera.

Oorlog om de hoek

Oorlog om de hoek
vluchtelingen op de stoep.
Ik denk na van wat ik zou doen,
vluchten, vechten, blijf ik thuis,
is er voor mij een achterhuis?

Vluchten? En waar ga ik dan heen?
Kan mijn familie mee of moet ik alleen?
Kan ik met mijn vrienden blijven praten?
Moet ik echt alles achterlaten?

Ik word stil
om stil te staan
bij toen en nu
bij al dat verdriet.
Ik wil in vrede leven,
oorlog, dat wil ik niet!

K
O
M
T

Als er oorlog komt
en ik het niet meer weet,
dan mag ik weten dat er
iemand is die mij vergeet.

O
O
R
L
O
G

Als er oorlog komt
en ik misschien moet lijden
dan hoop ik dat jij voor mij
blijft strijden.

E
E
N

Als er oorlog komt
en voor mijn leven moet vechten,
dan is er iemand mij kracht
zal geven.

N
I
E
M
A
N

Als er oorlog komt
hoef ik de strijd niet alleen
aan te gaan, want ik mag
weten dat mijn vrienden naast
mij zullen staan.

(bron: jlt)

van: Alycia, Areej en zoey

VOOR jou is het niet veilig

VOOR mij is dat het wel

jij leeft in angst

ik leef in vreugde

ik heb mijn Rechten

jij bijna geen

Het was allemaal niet eerlijk

en dat begrijp ik niet

Iedereen is gelijk

CRISTELIJK OF NIET

ALS we allemaal nou eens zouden beseffen

dat dat zo belangrijk is

Stel je voor, je moet onderduiken

dat kan je je toch niet inbeelden

hoe blij je kan zijn

Met een klein stukje brood

en dat wij het weggooien als het op de grond

is gevallen

We mogen niet vergeten

Wat hen allemaal is aangedaan

2DE WERELDOORLOG

'De stille getuige.
De boom aan de rails.
Omringd door prikkeldraad.
Torende boven het wachtershuisje.

Geworteld in grond van ellende.
De boom hoorde de doffe knallen.
Rook de mist van angst.
Zag een uitzichtloze weg.
Wanhoopte een eindeloze strijd.

Troostend het kind met verdriet.
Omarmend de vrouw in wanhoop.
Bemoedigend de man zonder uitzicht.
Beschermend hen zonder schuilplaats.

Bladeren fluisteren de herinnering.
Takken vertellen het verhaal.
De bast verzacht de pijn.
De wortels vangen de tranen.

De boom vertelt het verhaal van toen.
Het staat gekerfd en wordt nooit vergeten.

