

de nuutsbaeker



49^e jaargang
no. 8
september 2023



Redactieadres:

E-mail: nuutsbaeker@gmail.com
www.nuutsbaeker.nl

Bezorgklachten:

Dhr. S. Mullens
Tel. 046 - 437 67 03

Advertenties / druk:

Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker



IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek: wij slapen niet! pag. **3**

Open Monumentendag in Beek pag. **4**

Afsluiting Kinjer-OLS pag. **7**

Internationaal rolstoelhandbal toernooi in Beek pag. **9**

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek: het wordt stil in Neerbeek pag. **10**

Gospel Meets Bigband pag. **17**

Zondag 8 oktober Paddenstoelen excursie

Paddenstoelen worden wel de bloemen van de herfst genoemd. Hoewel ze het hele jaar voorkomen zijn ze in het najaar het talrijkst. Slechts weinigen weten dat er bijna 3x zoveel paddenstoelen als wilde planten voorkomen in ons land. Omdat veel soorten sterk op elkaar lijken is het vaak moeilijk om ze op naam te brengen.

Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg (PSL) leidt deze excursie door het Stammenderbos. Soorten die we haast zeker zullen tegenkomen zijn o.a. de Parelamaniet, het Roestbruin kogelzwammetje, het Eikenbladzwammetje, de Porseleinzwam en het Waaiertje .

Ook als het regent gaat de excursie door: paddenstoelen houden van regen en bij vochtig weer zijn ze op hun mooist.

Toegang is gratis.

Aanvang 10.00 uur in het IVN-home 'Moorheide', in de kelder van het AZC Sweikhuizen

Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubEEK.nl

De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers, wie kent haar niet in Beek?

Iedereen kent de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Al meer dan 35 jaar wordt die georganiseerd in Beek door de Stichting.

De laatste keer bezochten meer dan driehonderd mensen op 4 mei 2023 het Asta-theater, waar onder regie van Jacques Vriens zes leden van toneelvereniging Ons Genoegen uit Genhout de Dodenherdenking aankleedden met een theatervoorstelling: 'Wie heeft de moed om te kiezen?'

En ook bezochten honderden mensen de herdenking op het plein vóór de Sint-Martinuskerk.

De Stichting probeert daarbij zoveel mogelijk jeugdigen te betrekken bij de herdenkingen en haar andere activiteiten. Immers zij moeten de gedachten levendig houden.

Maar deze Stichting doet méér.

Er zijn in Beek op zeven adressen 19 struikelstenen gelegd, die ons elke dag herinneren aan dorpsgenoten die niet mochten leven omdat zij Jood of Sinti waren.

De Stichting verzorgt in Beek, behalve de struikelstenen, maar liefst acht monumenten die het verhaal levend houden van vijf jaar oorlog, bezetting en vervolging.

Elk jaar worden gastlessen verzorgd op de Beekse basisscholen en elk jaar maken wij met de leerlingen van groep 8 een wandeling langs plekken waar verhalen worden verteld over wat daar in de oorlog is gebeurd.

Maar dat vinden wij niet genoeg.

De Stichting zou graag meer mensen en verenigingen willen bereiken om de indrukwekkende verhalen te vertellen. Ook voor groepen volwassenen is een 'Wandeling door de Oorlog' een belevenis die men niet snel vergeet. Want er is zoveel gebeurd in ons dorp. De Stichting is graag bereid om met belangstellenden deze wandeling te maken. De manier waarop en de tijdsduur kan worden bepaald in overleg.

Ook is het mogelijk voor groepen een lezing of een discussie te verzorgen over een groot aantal onderwerpen. Zoals: de vervolging van Joden in Limburg en Beek, de crash van een Amerikaanse bommenwerper bij de 'Oude Pastorie', de achtergronden en het ontstaan van antisemitisme, de pijnlijke vraag hoe 'gewone mensen' in een situatie van oorlog in sommige gevallen oorlogsmisdadiger kunnen worden of helden, over het verzet en de onderduik en andere onderwerpen.

Kijk ook eens op onze website: www.dodenherdenking-beek.nl.

Hier vindt u een archief met oorlogsverhalen van mensen die een band met Beek hebben.

Mocht u, uw vriendengroep of familie, of uw vereniging op zoek zijn naar een goede activiteit, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen.

Via het contactformulier van de website: info@dodenherdenking-beek.nl.

Want wij – de Stichting – vinden het belangrijk dat de oorlog en de vervolging in ons geheugen blijven.

Voor de toekomst van onze samenleving.

Wij slapen niet, als u ons wakker houdt.

Jos Eggen, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris



Hij is er weer!

de heerlijke
witte &
bruine
Speculaas

met roomboter bereid

